

Kungsör 20 januari 2016

INBJUDAN

Hej alla gammelvänner i Mässing/Nickel

Vi här längst in i Mälarens västra vik – alltså **KUNGSÖR** - tycker att det börjar vara dags att träffas igen.

Det var ju länge sedan som ni besökte mig här i Kungsör och en hel del har väl förändrats hos mig sedan dess. Jag har alla bilar på plats denna gång och en massa godis från mässingbilstiden finns att titta på

Ulf (Edlund) och jag har pratat om det här en del och känner att det inte är så mycket som händer på vintern och en liten träff i all enkelhet vore kul. Vi vet ju av erfarenhet att det finns mycket att prata om när man träffas.

Det skulle bli en träff där vi utan ambition på något speciellt program, skall träffas och dryfta alla de härligheter som kan förknippas med vår hobby. Titta på mina alster och prylar, som jag samlat under åren, samt fika - luncha och ha det gott en stund tillsammans. Kunde väl vara kul om ni har någon intressant pryl eller foton som ni kunde ta med er som ytterligare diskussionsunderlag.

Vi hade tänkt oss lördagen den 12 mars med start:

Kl. ~10.00 där vi börjar med att ta en förmiddagsfika - kaffe och wienerbröd

KL ~13.00 äter vi en liten lunch bestående av smörgåstårta öl/läsk

Kl. ~15.00 tar vi eftermiddagsfika

och någon gång därefter så återvänder vi var och en till sitt.

Platsen blir mitt "Bilmuseum" som ligger på Kungsgatan 16 och där orienteringspilar är utsatta där ni skall svänga in. Parkering kan ske helt intill.

Vi kommer att ta ut en självkostnad om 80:-/person

Nu hoppas vi att så många som möjligt nappar på det här och alla skall veta att ni är **mycket välkomna**.

För att det lekamliga skall räcka till alla så måste vi ha in en anmälan om deltagande. Kan sändas på mail till stigfransson@telia.com eller anmälas per telefon till Stig 0227-31520 alt.070-5231520 eller Ulf 016-25832

Svar senast söndag 6 mars 2015